



Expositie

Stillezens/bewogen verhalen

Vorig jaar overleed Kim Dijkstra's neef Steven, 41 jaar oud nog maar. Hij gebruikte drugs die zijn gezondheid ondermijnden. Bij de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG op het Jonas Daniël Meijerplein zag Dijkstra in de etalage stenen liggen, met daarop de namen van overleden bezoekers. De Amsterdamse kunstenaar en fotograaf was er diep door geraakt.

De stenen inspireerden haar tot haar eigen project *Stillezens/bewogen verhalen*, waarvoor ze van MDHG-bezoekers een dierbaar voorwerp fotografeerde en hun levensverhaal optekende. Er waren nare verhalen, maar ook vreugdevolle herinneringen. Ze ontmoette bijzondere mensen met creatieve en eigenzinnige karakters.

Een van hen was Hilmano, in de stad bekend als de Dakloze Dichter. Hij verkoopt op straat zijn dichtbundels, maar kan tegen betaling ook 'live' een gedicht leveren. De fidgetspinner, op de foto rechtsonder, is van hem.

De eigenaar van de slang linksboven vond het geen pro-

bleem om zijn voorwerp te laten fotograferen, maar had geen zin om zijn verhaal te vertellen.

De duimring linksonder is van Angelique, die al sinds de opening van de MDHG in 1977 een vaste bezoeker is. De ring kocht ze op het Waterlooplein. Ook Karin, eigenaar van de hotdogsleutelhanger rechtsboven, is een oudgediende in de Amsterdamse wereld van drugsgebruikers. De Oostenrijkse woont al dertig jaar in de stad en verkoopt de daklozenkrant.

Peter van Brummelen

***Stillezens/bewogen verhalen* van Kim Dijkstra is tot 1 juli te zien in de etalage van de MDHG, Jonas Daniël Meijerplein 30.**